

# **De papirløses dagbog**

**Roman**

**Tekstprøve s.118-20**

**Alexander Carnera**

*De papirløses dagbog*

© Alexander Carnera & Det Poetiske Bureaus Forlag

Forlagsredaktion: Morten Ranum

Omslag: Mikkel Pape

Trykt hos sdtryk a/s

Printed in Denmark 2013

ISBN: 978-87-92280-48-0

[www.dpbsforlag.dk](http://www.dpbsforlag.dk)

Af samme forfatter:

Saturns veje. Multivers, 2013

Og skibet sejler. Forlaget Spring, 2012

Dacapo. Forlaget Spring, 2010

Engagementets ABC. Forlaget Spring, 2009

Trompeten. Tiderne Skifter, 2008

Som vidne er mennesket til. Forlaget Spring, 2007

Vulkanisten. Øverste Kirurgiske, 2007

Vandringens gåde. Samleren, 1999





## **Samme aften drømmer vi om hvalen**

Hvalen taler. Den siger til os: I har trykket på jeres mave og mærket noget indeni, det er mig, jeg er indeni jer, indeni jer, hvad enten I stå, løber, sover, leger, ligger eller skriver på jeres bog, I der iagttager og registrerer alt hvad I ser og hvad der hænder jer på jeres vej, jeg er indeni jer. Sådan er det, men hvor tror I egentlig at I befinder jer, i zoologisk have? På en blomstrende eng? I en fattig landsby? I er fuldkomne alene, mellem jer og mig er der ingen afstand, for jeg befinder mig ikke længere derude men herinde, inden i jer, for jeg har altid befundet mig indeni i jer, i begyndelsen kun som en form for celle, eller snarere som en dårlig ufærdig celle, men jeg begyndte at vokse og nu eksisterer jeg indeni i jer med al min kraft, I bærer på mig overalt hvor I går, jeres holdning ser anderledes ud men dog stadig behagelig og opmærksom på alt hvad der sker, I køber jeres mad mens I smiler

behageligt til butiksdamen, I går rundt i gaderne uden mudder på skoene, I lærer at sige de rigtige ord mens I sidder med jeres tykke bøger, og så en dag var der noget der stoppede jer, I stoppede op og brugte jeres øjne på en anden måde, I har set noget stort og mørkt, I har set noget som I ikke kender afslutningen på, eller måske I tænkte, jeg må hellere stoppe her? Måske I planlægger en stor og mægtig ting men uanset hvad I planlægger og uanset hvad I tænker har jeg taget bolig i jer, I bærer mig indeni jer selv, hvad I gør, er ikke nogen hjælp, ikke denne behagelige holdning med et rank hoved der hviler blidt og elegant til den ene side, de behagelige måltider, de behagelige læsepauser med en bog og i jeres søgen efter en mulig udvej, er det aldrig mig I får øje på, I ser kun nogle vage konturer men I ser ikke mig, det er ligesom de andre, de ser mig heller ikke, ingen af jer ser mig, for den ting der er så uhyggelig befinder sig indeni jer, netop, jeg er indeni jer, og jeg overvåger alle jeres drømme om en lyksalig frugtplantage, troen på et skib der tager jer med til en rolig ø, jeg betragter jeres øvelser og jeres tanker, og mens I tænker for jer selv hvor rart det kan blive i denne

frugthave eller på denne ø, hvor vidunderligt det er på denne blomstrende eng, hvor fortryllende det er at slentre afsted her i denne zoologiske have, og jeg der imens ser på alle disse dristige tanker, og hvor godt I tager jer ud, tænker at jeg befinder mig indenfor, at jeg udvider mit råderum udadtil, her er jeg indenfor, og jeg anstrenger mig mere og mere, jeg ekspanderer, og på et eller andet tidspunkt vil jeg bryde ud, og det vil bringe en ende på jeres langvarige eventyr, en ende på jeres ordlege, en ende på jeres smukke øjne der brænder fordi de har set noget stort og mægtigt, fordi sagen er at I overhovedet ikke er i stand til at se nogen steder, I vil ikke engang have nogen øjne, for jeg vil om kort tid ætse dem begge, ætse dem op indefra, fordi min ankomst er voldsom, kun om få øjeblikke og jeg bryder ud af jer, bryder ud gennem jeres skrøbelige panser og I vil være det som jeg er, og det som jeg altid har været.

